

Vertellen

Ik begrijp jou

Handelingen 2:1-24

Pinksteren, 24 mei 2026

Vertelling 4-7 jaar

Pinksterfeest

‘Stil eens, hoor jij het ook?’ De leerlingen zitten bij elkaar in een huis. Ze horen buiten een hoop kabaal. Het zijn mensen die feest vieren. Die mensen komen overal vandaan. Ze spreken allemaal verschillende talen en ze begrijpen elkaars woorden niet. Maar ze lachen naar elkaar en ze zingen, dat begrijpt iedereen.

De leerlingen lachen en zingen niet. Ze zijn stil en luisteren. Ze wachten, want dat heeft Jezus tegen ze gezegd toen Hij naar de hemel ging, ‘Wacht op wat komen gaat.’

‘Sst, luister eens!’ De leerlingen horen de wind naar binnen blazen. Ze voelen de wind in hun gezichten en door hun haren. Hun kleren wapperen ervan. Waar komt die wind opeens vandaan?

‘Kijk eens!’ De leerlingen wijzen naar elkaar. Er zijn vlammetjes in de kamer. Ze dansen om de leerlingen heen en blijven boven hun hoofden hangen. Het is de heilige Geest!

De leerlingen voelen hoe het van binnen begint te borrelen. Ze gaan naar buiten en willen allemaal mooie woorden over God zeggen. Ze spreken niet de taal die ze gewoon spreken. Ze spreken allemaal in een eigen, bijzondere taal. Mensen uit verschillende landen horen hen allemaal in hun eigen taal spreken. ‘Hoe kan dat nou?’ denken ze verbaasd. Iedereen begrijpt de woorden van de leerlingen.

Jolanda van der Marel



Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: Kun je spelen met een kind dat een andere taal spreekt? Hoe begrijp je elkaar?



Spel: Welk deel van dit verhaal vind jij het mooist en waarom? Laat de kinderen dit deel uitspelen of in een pose uitdrukking proberen te geven.



Creatief: Ga naar buiten en laat de kinderen om de beurt op de grond liggen in een positie die ze vinden passen bij de leerlingen. Trek een lijn rondom hun lichaam met krijt. Laat ze zichzelf verder inkleuren en een vlam boven hun hoofd tekenen. Je kunt deze opdracht ook binnen doen door de kinderen op een groot stuk behangrol te laten liggen.